

## Woensdag 18-06.

Ik vertrek 'sochtends van de camping, en pluk nog wat aardbeien in een veld achter de kerk van Long Compton. Je wordt hiertoe uitgenodigd door een bord met tekst. "Zelf plukken en betalen".

Het kost 1 pond.

Ik denk aan "Strawberry fields forever" van de Beatles.

Eerst komt het stadje Chipping Camden.

Omdat ik gisteren al door Stow on the Wold ben gekomen, laat ik dat nu links liggen.



De kerk van Chipping Camden is van 1260 in de vroegste gedeeltes De toren uit 1500 .

Het aanpalende "Campden House 11 is vernietigd in de burgeroorlog tussen de royalisten en de mannen van Cromwell. Alleen de ingang met twee woningen bestaat nog,



De hoofdstraat heeft veel oude huizen van, destijds welgestelde wolhandelaren, gebouwd met de gele honingkleurige Cotswoldsteen. Ik bezoek de kerk en kom dan even verder bekijk de High street. De honingkleurige zandsteen en oude huizen zijn er inderdaad. Ik bezoek een "tearoom" voor koffie met gebak. Na wat te hebben rondgekeken volgt de lunch. In een winkel bestel ik een sandwich ham, die volgens mijn aantekeningen uitmuntend smaakte en een sandwich met kaas en "pickles".



Eigenlijk meteen na Chipping Camden verlaat je de heuvelachtige Cotswolds.

Ik fiets ten zuiden van Bredon Hill langs en maak een dia van uitbundige rozenstruiken. Ik kom over de rivier

**de Avon via een smal bruggetje** waar met moeite een bus over kan en fiets door naar Upton on Severn. Een iets groter stadje maar met toch minder dan 3000 inwoners. Hier drink ik wat op een bankje, langs de rivier.

Naast me zit een studente in de "Agricultural Chemics" of zoiets. Een aardig meisje, maar ver van iedere gedachte aan "Organics". Ik geloof, dat ze een vakantiebaantje had in een hotel.

Een aantal mijlen na Upton on Severn zoek ik een camping, die er volgens de kaart moet zijn. Ik vind slechts een enorm Expo terrein, Als ik vraag naar de camping leggen ze uit, dat er alleen door exposanten of bezoekers wordt gekampeerd. Ik mag wel een tent opzetten. ... Ik vind het echter niet erg aantrekkelijk op dit enorme expoterrein.

Bovendien mis ik de voorzieningen, want WC en douche kan ik niet vinden.

Ik fiets enige kilometers door - en eigenlijk terug - voor een camping die ik op de kaart zie.



En zo kom ik op een camping aan de Severn. *Upton de "Pepperpot" toren zonder kerk*

Heel toepasselijk de "Riverside Camping" genaamd.

Kosten 4 pond.

Het weer was redelijk met ook zon.

Af en toe kom ik door een wolk van rozengeur in de dorpen, die ik passeer. Alsof de Engelsen de aarde willen hullen in een rozegeur. Ze verstoren echter zelf deze idylle met hun auto's.

In totaal heb ik 78 km gefietst.

Aankomst op deze camping 19.45 uur.

Mijn bezoek aan Chipping Camden heeft wat tijd gekost. Ik ben nu vlakbij de Malvern Hills. Deze rijzen op uit het vlakke dal, maar zijn niet werkelijk hoog.

Mijn uitgaven bedragen 13,50 pond inclusief de camping omgerekend iets van 43 gulden.

